

Εργασία:

Να βρείτε λέξεις που ξεκινούν από τα γράμματα της λέξης :

Δ-Ι-Α-Τ-Ρ-Ο-Φ-Η. (π.χ. Δ-έντρο, Ι-ατρική κ.λ.π.). Στη συνέχεια να γράψετε μια ιστορία(π.χ. παραμύθι, ποίημα, τραγούδι κ.λ.π) με πολλή φαντασία μέσα στην οποία να βρίσκονται οι λέξεις που επιλέξατε στο α' μέρος με τη ΣΕΙΡΑ. Αφήστε τη φαντασία σας να «καλπάσει» !!!

Δ - ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Ι - ΣΤΟΡΙΑ

Α - ΠΟΦΑΣΙΣΑ

Τ – ΥΡΙ

Ρ - ΙΝΟΚΕΡΟΣ

Ο - ΣΠΡΙΑ

Φ - ΑΓΗΤΟ

Η - ΛΙΟΣΠΟΡΟΙ

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας **ρινόκερος** που του άρεσαν πάρα πολύ τα **δημητριακά**. Ταξίδευε σε όλο τον κόσμο προσπαθώντας να δοκιμάσει όσο πιο πολλά **δημητριακά** μπορούσε. Μάθαινε την **ιστορία** από κάθε **δημητριακό** και είχε πολλά κουτάκια που επάνω τους έγραφε από πού ήταν το καθένα και ποια φαγητά μπορούσε να φτιάξει με αυτά.

Σε ένα από τα ταξίδια του συνάντησε ένα τσιτάχ που ήταν πολύ όμορφο και έμεινε να το θαυμάζει.

Πόσο όμορφο είσαι!!! του είπε

Μα καλά τι τρως και είσαι τόσο αδύνατο;

Τρώω τα πάντα μα περισσότερο μου αρέσουν τα **όσπρια** οι **ηλιόσποροι** και το **τυρί**.

Μα, το **τυρί** δεν παχαίνει;

Αν τρως από όλα σε μικρές ποσότητες τίποτα δεν παχαίνει του απάντησε εκείνο.

Ο **Ρινόκερος** έμεινε για λίγο σκεπτικός. Μετά κοίταξε το τσιτάχ και με τα μάτια του να γυαλίζουν από τη συγκίνηση του είπε : Ξέρεις κάτι; Ίσως γ' αυτό να είμαι λίγο χοντρούλης . είναι βαρετό να τρως μόνο ένα είδος τροφής. **Αποφάσισα** να αλλάξω και να ακολουθήσω το παράδειγμά σου. Το τσιτάχ του χαμογέλασε και έφυγε τρέχοντας, αφήνοντας το **ρινόκερο** να το θαυμάζει με ένα χαμόγελο σχηματισμένο στο πρόσωπό του γιατί καινούριες γεύσεις ανοίγονταν μπροστά του!